

11 De rotsen van Sy

LENGTE: 20 km

VERTREKSPUNT: In het centrum van Bomal-sur-Ourthe

AANDACHTSPUNTEN: korte passage over een trap die langs een rotswand loopt, enkele rotskammetjes waar je op een paar punten even kort moet op- en afklimmen, steile klim door een droge beekbedding vol rotsen, lange doortocht door een kloofje vol rotsen, spoorzoeken naar het prachtige uitzichtpunt bovenop de Rocher des Vignobles waar je 60 meter boven de Ourthe staat en waar je maar beter voorzichtig bent, steile afdaling op het einde van op de Calvarie boven Bomal

TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 49/5-6 (1:25.000)



Elke zondagvoormiddag trekt 'la Petite Batte', de markt in Bomal, duizenden bezoekers. Walen, Vlamingen en Nederlanders mengen zich dan rond de vele kraampjes en geven het dorp een zeer levendig karakter. Vanaf 11 uur schenkt men het plaatselijk aperitief op basis van sinaasappelsap. Men drinkt deze 'truc' onder de kastanjelaar op het belangrijkste kruispunt in het dorp. Je zal op zondagvoormiddag moeilijk een parkeerplaats in Bomal kunnen vinden. Gelukkig stopt de trein ook in het dorp: Bomal-sur-Ourthe ligt op de spoorlijn van Luik naar Marloie. Deze lijn biedt vele mogelijkheden om dagtochten te maken in de vallei van de Ourthe. Ook in Sy, een gehucht op onze wandeling, is er een halte en zo kan je de wandeling inkorten indien je dat wenst.

Deze wandeling loopt langs vele grotten en rotsen. Deze bevinden zich rond Bomal en rond Sy. De westelijke en oostelijke verbindingen op deze wandelroute lopen kilometers door uitgestrekte velden en door de uitzonderlijk stille gehuchten Herbet en Ozo, waar zich originele overnachtingsplaatsen in boerderijen bevinden.

Onderweg bieden de Ferme de Palogne en de horeca in Sy ruime mogelijkheden tot een rustpauze met eten en drinken. Het gehucht Sy wordt door de Ourthe van

11

de buitenwereld afgesloten. Kampeeders en klimmers brengen er bij mooi weer leven in de brouwerij.

BESCHRIJVING

Langs grotten en rotsen naar Ozo

Met de kerk aan je linkerhand stijgt je over asfalt het dorp uit. Je loopt langs het kasteel van Bomal en je laat een weg links liggen. Je slaat wel af in de eerste rechtse zijweg, langs de kasteelmuur. Tussen de eerste buitenverblijven verlaat je de weg en je neemt de bosweg aan de rechterkant van de weg. Deze draait verderop naar links en loopt hoog in de flank van de Aisne verder. Dat riviertje loopt rechts beneden je. Het pad brengt je bij de Trou des Nutons, een mooie grot langs de linkerkant van het pad. Uiteraard ga je er even rondneuzen. Volg nadien het pad verder en hou rechts aan. Vervolgens sla je rechts af in een dalend en hol pad. Je daalt niet tot bij de Aisne maar je slaat op het volgend kruispunt linksaf. Het pad loopt langs en zelfs een keertje door de rotsen. Op het einde stijgt het pad over een trap langs de rotswand en draait dan naar links, weg van de vallei. Hier verlaat je het pad en je slaat linksaf: een minder gebruikt spoor stijgt over de kam naar boven. Je negeert alle dwarspaden en je blijft steeds maar stijgen. Vanzelf kom je boven bij de Belvédère. Je kijkt er neer op de Aisnevallei en op Bomal.

Met de rug naar de vallei loop je naar het asfaltwegje dat je naar rechts volgt. Als het asfalt plaats maakt voor kiezels, moet je rechtsaf slaan in een mooi bospad. Maar loop eerst nog even door op de kiezelweg, tot op een gezellig plein in het bos met twee oude en majestueuze linden en enkele banken erbij. Als je terugkomt van de linden neem je dus het bospad links. Net voor het pad begint te dalen, kijk je uit naar een minder gebruikt pad aan de rechterkant. Dat pad neem je. Het is minder gebruikt en volgt de rotskam. Even moet je gemakkelijk afklimmen over de rotsen en dan daalt het pad steil door het bos naar een brede dwarsweg. Aan de overkant van de weg zie je de Grotte du Coléoptère, daar loop je heen.

Grotte du Coléoptère

Wetenschappers van over heel de wereld deden hier in de twintigste eeuw zoveel interessante vondsten, dat deze grot tot de belangrijkste van ons land gerekend wordt. De grot werd genoemd naar een gepolijst ivoren voorwerp dat men er vond. Tegenwoordig denkt men dat dit voorwerp geen kever voorstelt, maar vermoedt men dat het gaat om een vrouwelijk sexsymbool uit de prehistorie. Ook de roofvogels die deze grot in de loop der tijden als schuilplaats gebruikten, lieten met hun etensresten en uitwerpselen een schat aan informatie achter.

Rechts van de grot loopt een spoor langs de rotsen naar boven. Het brengt je op een calvarieberg. Met de rug naar de vallei loop je nu het bos in en je volgt een pad dat langs afsluitingen op de kam loopt. Voorbij de afsluitingen loopt het pad



nog een hele tijd op de kam verder door het bos. Het pad eindigt op een berijdbare weg, deze volg je naar rechts. Eerst loop je langs de bosrand en nadien tussen weiden. Bij een andere berijdbare weg sla je linksaf, tot in het gehucht Ozo. Bij het begin van de bebouwing kan je de geitenboerderij bezoeken.

Naar de Ferme de Palogne

Hou bij het pleintje links aan en volg de hoofdweg door het gehucht. Je wandelt langs de kerk. Voorbij de bebouwde kom sla je linksaf in een kiezelweg. Deze weg slingert tussen akkers en weiden en brengt je na een kilometer op een rijweg. Aan de overkant van de rijweg ga je een volgende kiezelweg op. Op een kruispunt in het bos ga je rechtdoor en je loopt het bos uit. Je negeert twee zijwegen links en je volgt altijd dezelfde weg rechtdoor, tussen akkers. Bij een dwarsweg ga je rechtdoor een weide in en je doorkruist de weide. Bij de bosrand verlaat je de weide en je gaat een bospad op. Aan een hek hou je rechts aan. Het pad loopt even langs grasland en bij het einde van het grasland draait het pad naar links en daalt in de flank af naar een verkeersweg. Aan de overkant van de weg vind je een pad dat afdaald naar de vallei van de Lembrée. Volg het pad naar links en je komt snel tussen buitenhuisjes. Op een asfaltwegje ga je enkele meters naar links en dan sla je scherp rechtsaf, een uitgehakt pad dat in de flank stijgt naar de ruïnes van het kasteel van Logne.

Ruïnes van het kasteel van Logne

Het kasteel werd in de twaalfde eeuw gebouwd door de monniken van Stavelot en was het centrum van het graafschap Logne. In de vijftiende eeuw kwam het in handen van de beruchte familie de la Marck, die er hun roversnest van maakte en van hieruit de omgeving onveilig maakte. In 1521 werd de burcht op bevel van Karel V vernietigd en de stenen werden grotendeels gebruikt om de dorpen in het dal te heropbouwen. De burcht beschikt over een uitgebreid gangenstelsel waar volgens de legende een Gouden Geit de goed verborgen schat bewaart. Alleen op midzomernacht is het mogelijk de schat te vinden, maar de zoeker moet zich dan wel in de donkere gangen wagen. Velen hebben al geprobeerd om de schat te vinden, een brave pastoor was zelfs bereid om hiervoor de hulp van de Duivel in te roepen. Deze hebzucht kostte de pastoor zijn ambt. De ruïnes kunnen buiten de winter bezocht worden en bieden een prachtig uitzicht op de omgeving.

Slechts even volg je de toegangsweg tot de ruïnes naar rechts: snel sla je linksaf in een stijgende weg. Waar deze weg naar links bocht, neem je aan de rechterkant een smal paadje door het bos. Neem het eerste zijspoor rechts: dit onzekere spoor daalt af in de flank en brengt je weer op de brede toegangsweg tot de ruïnes. Hier kan je een van de vele doorsteekjes gebruiken die afdalen en je opnieuw op de toegangsweg brengen. Je volgt de brede weg tot bij de Ferme de Palogne.

Naar de rotsen van Sy

Bij het verlaten van het domein laat je de voetgangersbrug over de Ourthe links liggen maar je steekt wat verder wel de Lembrée over. Voorbij de brug, bij het einde van een muurtje, verlaat je de weg en je neemt een pad naar links. Het pad loopt naar de Ourthe en stijgt dan in de flank boven de rivier. Je laat een stijgend zijpad rechts liggen en je loopt in de flank verder, min of meer op gelijke hoogte boven de rivier. Het pad daalt dan af naar de rivier en brengt je bij een mooi plaatsje aan het water. Maar je moet niet zover: nog voor je helemaal beneden bent, moet je rechts een droge beekvallei opgaan. De vallei ligt vol rotsen en de te volgen weg wijst zichzelf uit, die belachelijke gele pijlen zijn totaal overbodig. Boven kom je uit op het bekende 'Sentier des Crêtes' dat je naar links volgt. Op een splitsing hou je links aan en verder, langs een weide, rechts. Bij het einde van de weide neem je niet het rechts pad, maar je gaat rechtdoor, tot op een rijweg. Je volgt deze rijweg naar links en je telt veertig wandelpassen: hier moet je straks een stevig dalend pad opgaan maar loop eerst nog even door op de rijweg, tot bij een bankje en een weide. Hier vind je namelijk aan de linkerkant van de weg een pad waarlangs je tot op de top van een hoge rots kan klimmen. Leuke plek.



Na de beklimming van de rots keer je terug naar de weg en het bankje, je volgt de weg naar rechts en daalt dus nu wel aan de linkerkant af over het steile pad. Het brengt je snel bij een lager deel van de rijweg. Steek schuinlinks over en sla rechtsaf in een pad dat een beekvalleitje inloopt. Let op: het pad dat je moet nemen vertrekt net voor het brugje onder de rijweg. Je volgt dit kloofje meer dan een kilometer, tot net voor een weide met een tentzeil erin. Onder het zeil staan banken en tafels en je mag er vrij gebruik van maken, een uitstekend initiatief. Maar dat is voor straks, eerst moet je de weg zoeken naar de Roche des Vignobles.

Net voor de weide en nog in het bos sla je rechtsaf in een stijgend pad. Het pad blijft links van een eenzame rots in het bos. Boven draai je mee naar links en je stijgt nog verder. Op het hoogste punt laat je een grasweg rechts liggen en je gaat rechtdoor over het weinig gebruikte pad. Het pad leidt naar een kam, waarschijnlijk kom je op de kam in de omgeving van een beuk met namen erin gekerft. Linksaf over de kam. Wat verder moet je goed uitkijken: je moet rechts aanhouden en een smal spoor volgen dat door het bos slingert. Je komt bij de Roche des Vignobles: loop door tot op het einde van deze prachtige rots.

Je moet nu afdalen naar de Ourthe en dat kan op verschillende manieren. Een ervan is de volgende: loop terug richting bos en neem het eerste zijpad links, sla snel weer linksaf, daal steil af en loop links naar het pad dat vlak langs de rots daalt. Beneden volg je het oeverpad naar links. Verschillende zijsporen links brengen je bij rotsen en grotten. Langs de oever loop je door, tot bij de overdekte picknickplaats onder het tentzeil.

Enkele meters voorbij de picknickplaats kom je bij de Rocher de la Vierge, klimrots van moeder Maria. Hier verlaat je de oever: links van de rots kan je naar boven. Misschien hangt er nog wel een touw dat je kan helpen. Of niet.

Boven kan je rechts even tot op de top van de rots lopen. Voor het vervolg van de route klim je nog verder, op de kam en over de rotsen. Over een bospaadje stijgt je tot bij de bosrand. Langs de rand van een tuin kom je op een straatje. Rechtsaf en wat verder links, een paadje langs tuinen. Je daalt over de weg af naar Sy, tegenover nummer 24 kan je nog een paadje nemen. Bij de spoorwegbrug slaat onze wandeling linksaf in een pad, maar waarschijnlijk blijf je hier eerst even rondhangen. Voorbij de spoorwegbrug vind je nog verschillende zaken bij het water.

Langs Herbet naar de calvarie boven Bomal-sur-Ourthe

Je steekt de Ourthe over en je slaat aan de andere kant rechtsaf. Even volg je de weg maar je neemt het eerste zijpad links. Dat pad stijgt in de flank van de heuvel en brengt je op een asfaltwegje. Linksaf en stijgen. Mooie uitzichten, onder andere op het kerkje van Verlaine-sur-Ourthe. Op de splitsing sla je linksaf en wat verder, bij een kruis, rechtsaf. Een verharde grasweg brengt je op een volgende asfaltweg. Deze volg je naar links, langs een bank en een pompstation, en je laat de dreef naar het kerkhof rechts liggen. Voorbij de bebouwde kom van Verlaine neem je op de top rechtsaf, een vlakke brede bosweg. In een flauwe bocht verlaat je de weg en je gaat rechtdoor in een smal bospad. Op een breder pad ga je rechtdoor, het pad brengt je bij de bosrand. Je steekt het grasland over en aan de andere kant loopt het pad even door het bos, dan langs de rand van een weide en verder stijgt je tussen weiden. De uitzichten zijn hier grandioos. Je komt uit op een asfaltwegje dat je een kleine 900 meter volgt, tot in Herbet, een gehucht dat volledig door de grote boerderij beheerst wordt. Bij de gite sla je linksaf in een asfaltwegje en bij het laatste huis kan je rechtdoor een graspad opgaan. Dit mooie pad loopt het bos in. Altijd rechtdoor, ook op het einde, en je komt uit bij het kruis op de Calvarieberg boven Bomal. Je kan nog even doorlopen tot op de top van de rotsen maar afdalen doe je langs een pad dat bij de bank naast het kruis begint. Beneden kom je bij een grot. Ga onder de spoorweg door via een tunneltje en volg het pad naast de Ourthe tot in Bomal.

